

All-In groepsuitje genieten op het water vanuit Kampen



De Middag van de Harderwijkerbank

De zeilmiddag van de Harderwijkerbank is aan boord van een botter genieten van een mooie middag en genieten van de rust op het water. U geniet van de vergezichten over het IJsselmeer, maar u mag natuurlijk ook meehelpen zeilen.

Een geweldig groepsuitje voor jong en oud.

De legende

“De huidige Botter BU 89 werd gebouwd in 1907 te Huizen, in opdracht van mevr. L Westland-Bout en onder nummer HZ 102 in de vaart genomen. Rond 1918 werd het schip verkocht aan Wouter Klaassen, één van de beste **Harderwijker** vissers. Over hem werd gezegd: ‘als alle Harderwijker vissers in de haven zijn is Saul nog op zee’. De bijnaam Saul kreeg hij doordat hij op een dag achter een andere visser aan ging die ‘s middags een beste vracht had gelost. Die visser zag dat hij ‘s middags werd gevolgd en sprak de volgende woorden: ‘Saul, Saul, waarom volgt gij mij?’ (zie Leviticus).”

Het programma

- 13.00 uur: Ontvangst in Kampen met een eenvoudige **lunch**
- 13.30 uur: **Palaver** met een korte historische inleiding het indelen van de schepen
- 13.45 uur: Afvaart: de zeilen worden gehesen en de tocht over de voormalige Zuiderzee kan beginnen
- 14.00 uur: **Schippersborrel** met verse Haring
- 15.00 uur: **Borrelhapjes**

Tijdens het varen wordt u natuurlijk goed verzorgd met de nodige **consumpties**.

- 16.45 uur: Aankomst in de haven van Kampen
- 17.00 uur: Begin van het **barbecue** in een restaurant en/of het op traditionele wijze visbakken aan boord van onze schepen in de haven
- 19.00 uur: Einde arrangement

Bij deze zeilmiddag is inbegrepen:

- Huur schip voor 3 uur
- Ontvangst met **lunch**
- Palaver
- Schippersborrel met verse **haring**
- Borrelhapjes
- BBQ of **visbakken**
- Onbeperkt consumpties
- Servicekosten

ALL-IN Prijs: € 99,95 p.p. exclusief btw.

Minimum aantal personen: 12.

De prijs van deze Zeilmiddag is geldig tot en met 31 december 2021.

boek nu deze trip online

